

De matadores van Perkouw 4 door de ogen van de selectie

Het is zaterdagmorgen half 12, de temperatuur geeft -3 aan. De gevoelstemperatuur wordt geschat op -13.

Waar de spelers van het eerste elftal, teleurgesteld dat er in deze kou gespeeld moet worden, al mopperend binnenkomen wandelen. Zitten de mannen van Perkouw 4 al met een stomende kop koffie aan de bar. Klaar om, geheel vrijwillig, een trainingspartijtje te spelen.

Waar elke gezond denkende amateurvoetballer bij deze temperatuur de voorkeur geeft aan een bezoek aan de woonboulevard met zijn partner, of zelfs de voorkeur geeft aan een bezoek aan zijn schoonmoeder, geven de spelers van Perkouw 4 de voorkeur aan een potje voetbal op een half bevroren grasmat. Over pure liefhebbers gesproken.

We hebben het hier over het laagste team van de plaatselijke FC. Spelend in de 8^e klasse van de KNVB, waarbij de gemiddelde leeftijd van de spelers ergens rond de 50 jaar ligt. Waar deze matadores elke zaterdag de degenen kruisen met de zogenaamde "vriendenelftallen" waarbij de gemiddelde leeftijd 20 jaar is, eindigen zij toch altijd keurig in de middenmoot.

Waar de meeste van deze vriendenteams waarschijnlijk het trainingsveld nooit zullen betreden, staan de mannen van Perkouw 4 hier twee keer in de week. Ook op zaterdag als er geen wedstrijd is. Elke thuiswedstrijd wordt gepland voor de wedstrijd van het eerste elftal, zodat de mannen onder het genot van een drankje het vlaggenschip kunnen aanmoedigen.

Het woord gemeleerd dekt niet volledig de lading voor dit markante gezelschap. Van alle lagen uit de werkende klasse verruilt men elke zaterdag de overal, joggingbroek of het kostuum voor het prachtige geel en zwart van Perkouw.

Mooi om te zien is het fanatisme dat nog steeds op de mat gelegd wordt, waar veel spelers het na hun 33^{ste} wel voor gezien houden, blijven deze mannen al jaren hangen in hun tweede jeugd. Misschien dat daar de Jägermeister een rol in speelt. Deze versnapering doet elke donderdag na de training zijn ronde langs de glazen op de tafel bij "het vierde". Het verhaal doet de ronde dat dit puur is om de spieren soepel te houden, maar aan dit verhaal wordt sterk getwijfeld.

Binnen de vereniging wordt er met een hoop respect gekeken naar de mannen van het vierde, die niet alleen binnen het veld altijd hun beste beentje voorzetten, maar ook daarbuiten nooit te beroerd zijn om zich voor de vereniging in te zetten.

We hopen nog lang van ze mogen te genieten.